



Αγαπητοί φίλοι,

Αυτά τα Χριστούγεννα θα παίζουμε το παιχνίδι «του καλού και του κακού».

Ωστόσο, αυτό δεν έχει να κάνει με καλούς ή κακούς ανθρώπους, από τη στιγμή που αυτό το είδος ανθρώπων δεν υπάρχει. Όπως όλοι γνωρίζετε, μόνο ο Κύριος είναι πραγματικά καλός. Οι περισσότεροι προσπαθούμε ώστε να είμαστε καλοί. Όταν ο Ιησούς συνάντησε εκείνους τους ανθρώπους που θεωρούνταν «κακοί», τους έσωσε από λιθοβολισμό, τους θεράπευσε από αρρώστιες και έφαγε μαζί τους. Είναι στ' αλήθεια οι κακοί;

Το παιχνίδι που στην πραγματικότητα θέλουμε να παίζουμε είναι αυτό «των καλών και κακών στιγμών». Οι κακές στιγμές είναι κακές επειδή είναι πάντα εκεί, μπροστά μας. Ένας γιατρός που θα επισκεφτείς, ένας οφειλέτης που κυνηγάς, ένα λογαριασμό που δεν έχεις εξοφλήσει, όλες αυτές οι καθημερινές σκοτούρες που μας αποτρέπουν από το να δούμε το καλό.

Ακριβώς όπως συνέβη με τον Ζακχαίο, που δε μπορούσε να δει τον Ιησού. Αυτά τα Χριστούγεννα ας σκαρφαλώσουμε στο φίκο (συκομουριά) όπως εκείνος έκανε, ας βουλευτούμε εκεί και ας σκεφτούμε για πέντε λεπτά τρεις καλές στιγμές.

Η Liliana σκέφτηκε τη Nora, η οποία έλαβε τρομερή υποστήριξη από τους φίλους του Πίστη και Φως κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της. Ακόμα σκέφτηκε τις κοινότητες του Piemonte οι οποίες στηρίζουν η μια την άλλη και οικονομικά καθώς και το μικρό σπόρο που φυτεύτηκε στην Aroga με την ελπίδα δημιουργίας μελλοντικά νέας κοινότητας εκεί.

Ο Fabio σκέφτηκε τη νεοσύστατη ομάδα στα Τίρανα ή τον Pietro, 77 ετών χωρίς συγγενείς τον οποίο φροντίζουν οι φίλοι του Πίστη και Φως. Ακόμα σκέφτηκε τον Πάπα Φραγκίσκο ο οποίος ζήτησε οι φίλοι των κοινοτήτων μας να είναι στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Ο Vito σκέφτηκε τους αγώνες μπάσκετ που διοργάνωσαν οι δυο κοινότητες στην πόλη Mopolu ή αυτό το «νήμα» που ένωσε χίλιους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της συνάντησης της επαρχίας Campania. Επίσης σκέφτηκε τα δυο άτομα με αναπηρία από την Foggia που χρειάστηκε να υπερνικήσουν χιλιάδες δυσκολίες ώστε να παντρευτούν και τελικά τα κατάφεραν και μοιράστηκαν τη χαρά τους με όλους.

Αυτά τα πέντε λεπτά που θα αφιερώσετε στον εαυτό σας, καθισμένοι στο φίκο (συκομουριά), θα είναι πέντε λεπτά δικαιοσύνης. Δεν είναι δίκαιο που οι στεναχώριες, οι παρεξηγήσεις και οι εκνευρισμοί επισκιάζουν την ομορφιά και το καλό που όλοι ζούμε.

Η καρδιά μας αξίζει μια επιβράβευση. Αυτά τα Χριστούγεννα ας κοιτάζουμε γύρω μας, ας δούμε μέσα μας. Η επιβράβευση θα είναι εκεί.

Καλά Χριστούγεννα!

Fabio, Liliana e Vito

*Συντονιστές της επαρχίας Kimata (Κύματα), Fiume di Pace (Ποτάμι της Ειρήνης)
e Mari e Vulcani (Θάλασσες e Ηφαίστεια)*

